



Paul Willem Anton Janssen



'Mijn papa is een ster.
Ik hou van die ster.'

*Make me small
So I can fit in your pocket when you go
Because when you´re gone
All the colours turn to grey*

Onze allerliefste Paul werd ons ontnomen tijdens een fietstocht op Kos.
Zijn hart begaf het, maar wij dragen hem voor altijd mee in het onze.

Paul Willem Anton Janssen

* 22 augustus 1987

† 28 mei 2024

Sophie en Isabelle

Jan Janssen en Gerda Wtenweerde
Bob en Lisa, Thomas

Ad en Rita Beune
Louise

Croesestraat 141
3522 AD Utrecht

We nodigen je uit om samen met ons afscheid te nemen van Paul op woensdag 12 juni om 13.00 uur in de Oranjerie van Landgoed Vollenhoven, Utrechtseweg 65 in De Bilt. Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar herinneringen te delen.

Omstreeks 15.30 uur begeleiden wij met onze gezinnen Paul naar de begraafplaats in Austerlitz.

We willen je vragen om voor Paul alleen een onverpakte bloem mee te nemen.

We zouden het zeer waarderen als je een donatie wilt doen voor het onderzoek waaraan Paul met zoveel passie werkte.

Er is een digitaal condoleanceregister voor Paul waar je een herinnering kunt achterlaten en later de donatie-informatie op kunt vinden: voorneveld-uitvaartzorg.nl/condoleance